

Efter i længere tid at have spekuleret på båd bestilte vi en Junker 22 fra Holstebro Plastværk a/s til selvpatering. Det der fik os til at bestemme os for Junkeren var besøg i en masse havne i sommerens løb, der var Junkere næsten alle vegne, og vi hørte udelukkende godt om båden og om den måde værftet leverede til selvpatering. Vi valgte selvpatering fordi vi mente det var en god måde for hele familien at lære båden at kende på. Kr. 50,- skattefrit i timen er heller ikke at foragte.



# familien samler junker 22



Idag kom båden, der var ingen af os der havde sovet hele natten. Vi fik stillet den godt op foran car-porten og begyndte at pakke delene ud – det var spændende.



Vi blev færdige med at pakke ud og fik kontrolleret at alt var tilstede, derefter begyndte vi begge at lakere, mens børnene holdt og hjalp så godt de kunne.



Den store slibe og lakeringsdag alle hjælper og morer sig gevaldigt. Vi fandt hurtigt ud af at Hanne var bedst til at lakere og jeg til at slibe. De små gjorde sandelig også deres gavn med sandpapir, de føler faktisk at vi ikke kan klare det uden deres hjælp.







Mere lakering, sidst på dagen kunne jeg ikke vente længere og begyndte at samle nogle af elementerne, det gik nemmere end jeg havde turdet håbe.



Om formiddagen ringede jeg til Holstebro og fik en sludder, det er dejligt at vide man er på rette spor. Om aftenen samlede vi på livet løs og fik lakeret det sidste. Alle hjalp med at holde, bore og skrue.



Vi blev færdige med at samle og undrede os over hvordan vi nu fik de store elementer ned i båden. Der blev også tid til at vise vort arbejde frem til naboerne inden børnene skulle i seng.







Vi fik stablet det hele ind, lige pludselig så båden helt færdig ud og vi blev straks overmodige og begyndte at snakke om week-end tur allerede på lørdag.



Vi laminerede – det viste sig at det var nemt nok – det var ellers en af de ting jeg havde været lidt nervøs for. Her var det også dejligt at vi var to.



Her brast vort håb om at komme ud at sejle om lørdagen, det tog lidt længere tid end vi havde regnet med at sætte kantlister på og at lave den sidste finish, men vi blev næsten helt færdige indvendigt.







Vi blev helt færdige indvendigt – satte nedgangsparti i – det gik også forbausende nemt. Vi indvidede båden med aftensmad ombord.



Søsætning – dåb – champagne – fremvisning til alle der bare nærmede sig – stolte som paver især da der var en der troede at båden var værftsapteret.



Vi er enige om at vi aldrig ville have undværet den hektiske apteringsuge. Den har skabt et kolossalt sammenhold om båden, fordi vi alle har ydet hvad vi kunne for at få vor drøm opfyldt.



**holstebro  
plastværk a/s**

Lægaardvej, DK 7500 Holstebro, tlf. (07) 42 36 00